



Nieuwsbrief juni 2020

De Geest maakt nieuw



De natuur is volop uitgelopen. De bomen hebben allemaal hun bladeren gekregen, groen in allerlei schakeringen. En ook de bloemen laten een waaier aan kleuren zien. Prachtig om te zien wanneer de zon op het water schijnt, het lijkt dan welhaast kristal. In deze tijd, zo vlak voor de zomer, vind ik de natuur altijd op haar mooist. Alles is nog fris en helder. Je zou kunnen zeggen Gods Schepper Geest maakt alles nieuw. We mogen genieten van Gods schepping en er ons aan laven. Op de laatste dag van mei vierden we het feest van Pinksteren, vierden we dat Gods Geest ons geschonken wordt, steeds weer opnieuw. De Geest die vaak als 'adem' wordt verbeeld. Adem, levenskracht en energie geeft ons die heilige Geest. En dat hebben wij ook nodig om ons christen-zijn uit te kunnen dragen, om te kunnen leven vanuit het Evangelie. We hebben die Geest nodig om mensen van Christus te kunnen zijn. Mensen die niet bij de pakken gaan neerzitten, maar die aanpakken. Een mooi gebruik in onze kerk is dat met Pinksteren de paaskaars wordt uitgeblazen. En dat gebeurt niet omdat we aan het einde van de paastijd zijn gekomen en kunnen overgaan tot de orde van de dag, nee, dat gebeurt om ons aan te vuren werk te maken van onze opdracht als christen. Het vuur van de paaskaars wordt over ons geblazen opdat wij vol vuur en enthousiasme mogen zijn. Hier onder kunt u lezen dat wij weer samen mogen komen om te vieren in onze kerk, een nieuw begin zou je kunnen zeggen. Moge Gods Geest bij ons zijn in de komende tijd, een tijd die in meerdere opzichten niet gemakkelijk zal

zijn, maar die ons wel uitdaagt om weer verder te gaan als mens, verbonden met elkaar, verbonden met God. De Geest van God geeft ons de ruimte om dat te kunnen doen, geven wij elkaar ook de ruimte om samen christen te kunnen zijn. Ik wens ons allen, steeds opnieuw, Gods Geest toe.

Wim van den Berg, rector

Weer vieren in ons kerkgebouw

Sinds half maart konden we niet meer vieren in ons kerkgebouw vanwege de coronacrisis. We volgden de online-vieringen die vanuit Amersfoort werden uitgezonden. En hoewel de crisis nog niet voorbij is mogen we wel weer, tot onze grote vreugde, gaan vieren vanaf zondag 14 juni. Hierbij zijn wel een aantal maatregelen te nemen om een veilige samenkomst mogelijk te maken. Het kerkbestuur heeft hiervoor een plan moeten maken en de landelijke kerk heeft dit goedgekeurd. We zullen u via een aparte mailing hierover verder informeren. We hopen u allen op zondag 14 juni weer te ontmoeten. Kom en vier mee!

Nieuwe benoemingen in het kerkbestuur

Aartsbisschop-elect Bernd Wallet heeft per 1 mei jl., voor de duur van vier jaar, dhr. Piet Almekinders als kerkmeester van onze statie aangesteld en tevens de aanstelling van dhr. Bert Binnenmarsch als kerkmeester verlengd met vier jaar. En hij heeft officieel kennisgenomen van het adviseurschap van mw. Janny Aldewereld. Het kerkbestuur bestaat nu uit de volgende personen: Wim van den Berg (voorzitter); Myriam van der Linden -Bullens (secretaris); Bert Binnenmarsch (penningmeester); Piet Almekinders (lid); Janny Aldewereld (adviseur) en Henk Visser (financieel adviseur). Met deze aanstellingen is het bestuur voltalig. Wij zeggen dank aan Piet, Bert en Janny voor hun bereidheid om zich

Oud-Katholiek Zeeland, Nieuwsbrief juni 2020 - vervolg

in te (blijven) zetten en wensen hen Gods zegen en vreugde toe bij hun werk voor de kerk.

Het Kerkbestuur

Nieuwe Facebook pagina

Omdat het beheer van deze facebookpagina helaas niet meer overgedragen kan worden, hebben wij besloten om een nieuwe facebookpagina aan te maken. Onze nieuwe facebookpagina is:

<https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland-101508421585171...>



Collectes

Stichting Leergeld

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollecte nog.

Deze stichting wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 377.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.



Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen

dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: "*Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen*".

Ook hiervoor kunt u uw gave overmaken op rekeningnummer NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland onder vermelding van "Stichting Leergeld".

Kerkopbouw

Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook onze uitgangscollecte ten bate van projecten binnen de landelijke kerk.

Voor de maand juni is dat de *Kerkopbouw*. Op de website van de landelijke kerk staat over dit doel beschreven: 'Tegen de stroom staat Hij ten teken' zingen we in een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee dat ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze tijd gesloten of afgebroken. Maar onze kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat dit risico's met zich meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen de stroom in ten teken staat wagen we het erop en vragen we uw geldelijke steun daarbij. Waagt u met ons mee?

Ook hiervoor kunt u uw gave overmaken op rekeningnummer NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland onder vermelding van "Kerkopbouw".

Agenda/vieringen

Zondag 14 juni 2020

Eucharistieviering, zondag na Pinksteren 6

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te Middelburg en begint om 10:30 uur.

Uitgangscollecte: Stichting Leergeld

Zondag 28 juni 2020

Dienst van Schrift en Gebed, zondag na Pinksteren 8

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te Middelburg en begint om 10:30 uur

Uitgangscollecte: Kerkopbouw

Contact

Rector Wim van den Berg

tel.: 06 250 168 39

e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris Oud-Katholiek Zeeland

Myriam van der Linden-Bullens

0032468328663

myriam.bullens@gmail.com

Website

<http://zeeland.okkn.nl>

Facebook

[https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland](https://www.facebook.com/Oud-Katholiek-Zeeland)

Vieringen:

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.30 uur

Locatie:

Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg

Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg

Rekeningnummer

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek Zeeland p/a Veldzigt 3, 4356 NE Oostkapelle